



Dag lieve, dappere Nikki

In juli hebben we Nikki nog als schoolverlater uitgezwaaid....

Nog geen drie maanden later kregen we het verdrietige bericht dat Nikki Bongarts, zus van Pepijn, uit groep 6 is overleden.

In de acht jaren bij ons op school heeft Nikki ongelofelijk veel indruk gemaakt op ons allemaal. De laatste drie jaar waarin ze streed tegen haar ziekte bleef ze optimistisch en wilde zoveel mogelijk bij ons op school komen. Ze wilde gewoon Nikki zijn.

Zo levenslustig, zo krachtig, zo humoristisch en altijd die lach...

Wij zijn verdrietig, trots op Nikki en vooral dankbaar voor de mooie jaren die Nikki bij ons heeft doorgebracht.

Onze gedachten en gevoelens zijn bij Pepijn, Anouk en Ernst-Jan en alle mensen om hen heen.



Nikki

In school is een herdenkingshoekje voor Nikki ingericht en morgen komt onze advertentie in de Stentor.

Gistermorgen heeft om 10.30 uur een zeer waardevolle bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle leerlingen en teamleden van school aanwezig waren.

Tijdens dit moment in de hal van onze school hebben we naar liedjes van de CD van Nikki geluisterd en is een gedicht voorgedragen. Ook is het verhaal van Kikker en het vogeltje van Max Velthuijs voorgelezen. Dit boekje treft u in pdf in de bijlage aan.



Mocht u de CD van Nikki ook willen luisteren dan is deze te koop voor €10,- te koop in Dalfsen bij:

* Nikki's, Grand Café, Kerkplein 23* Grand Café De Fabriek, Koninginneplein 2 * Monique Huis op Stelten, Wilhelminastraat 24

Als team willen we graag onze herinneringen aan Nikki met u delen. Op de volgende bladzijde treft u die aan.

Van de directeur, Antoinette Holterman

Eergisteren kregen wij het verdrietige nieuws dat Nikki Bongarts is overleden.

Nikki zat vorig schooljaar nog bij ons op school en is het zusje van Pepijn uit groep 6.

De wereld stond stil....

Als team zijn we gistermorgen bij elkaar gekomen voor een moment van bezinning en het ophalen van herinneringen, dat was een heel mooi moment.

Daarna hebben we als school op verschillende wijzen dit verdriet met leerlingen en ouders gedeeld.

Wat fijn dat we van u als ouders zoveel warme reacties hebben ontvangen hoe we dit als school gedaan hebben en doen. Dat voelt heel goed...



Dag lieve, dappere Nikki,

Als enthousiast meisje met donkere krullen kwam je begin 2009 bij ons binnen op de Polhaar. Heerlijk vond je het om met vriendjes en vriendinnetjes in de kring te zitten en te spelen in de klas. Zo jong als je was, liet je toen al zien dat je stevig in je schoenen stond. Je was niet verlegen, tussen de andere kinderen nam je soms al het voortouw.



Genieten deed je met al je klasgenoten en vriendinnen om je heen. Gezellig kwebbelen, grappen maken en samen lachen. We zagen een heel expressieve Nikki, kleurrijk en charismatisch met veel talent voor dansen en zingen. De creatieve vakken waren helemaal jouw ding. Je ging intens op in het maken van een tekening of het schilderen van een kunstwerk. Stond er muziek op het programma, dan straalde je. Als je de kans kreeg dan zong je de sterren van de hemel. Je liet je horen tijdens de vele optredens in de hal, de Voice van groep 7 en natuurlijk de eindmusical in groep 8. Vol trots en voor de volle honderd procent stond je op het podium te zingen voor de hele school. Als zangeres stond je nog één keer te stralen in het theater. Wat deed je dat prachtig! En... onze muzikale Nikki deed geen gewone spreekbeurt, ze gaf zelf een muzikles aan groep 8 waarvoor je met een dikke 10 werd beoordeeld door jouw juf en klasgenootjes.

In groep 6 werd je ziek. Strijdlustig en dapper begon jij aan de behandelingen. Je liet je niet uit het veld slaan en probeerde zoveel mogelijk kind te zijn. Vol verwondering en bewondering zagen wij hoe jouw doorzettingsvermogen en kracht jou altijd op de been hielden.

Karakteriserend voor jou was de wijze waarop jij de laatste jaren in het leven stond. Meedoen met de gym was de laatste jaren zeker niet makkelijk. Toch bleef je Nikki. Een krachtig, dapper meisje dat zich niet zomaar van haar stuk liet brengen. Niet door pijn en ook niet door de krukken die je moest gebruiken. Je wilde meedoen met de gymles en daar stond je op. Eigenwijs. Af en toe ging het mis en lukte iets niet zoals je had gehoopt of had verwacht. Het frustreerde je, je werd er verdrietig van en soms boos, maar de volgende gymles was je er gewoon weer. Samen met je vriendinnen was je vindingrijk genoeg om de gym-activiteiten wel te laten slagen met jouw mogelijkheden. Je had veel plezier en dat was fijn om te zien. Altijd was je een doorzetter. Slagbal, dansen of zelfs zwemmen.... Je wilde alles meemaken, terwijl het soms best lastig voor je was. Jij gaf nooit op.

Ondanks nare ziekenhuisperiodes verraste je ons steeds weer door op te krabbelen en weer naar school te willen. Je wilde "gewoon" zijn, voor ons was je "bijzonder gewoon"! Wat vonden we het fijn en moedig dat je mee ging op kamp! Ook hier zagen we je ongelooflijke levenslust en kracht. Met de huifkar op pad, een trouwceremonie met je vriendin, zingen bij het kampvuur met gitaar, het chaospel dat door jouw schaterlach helemáál chaos werd, het teuten samen in bed tot in de late uurtjes. Op de terugweg fietste je soms een stukje mee en als dat niet lukte was dat helemaal niet erg. Jij zorgde met je ouders en je vriendinnetje onderweg voor muzikale begeleiding. De radio van het campertje stond op 10, met het blauwe busje het fietspad op en vol energie en luidkeels Habiba zingend terug naar Dalfsen. Wat hadden jullie een pret!

Nikki, je was heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder meisje.
Wij hebben je de afgelopen acht jaar zien groeien en bloeien.
Wat een enorme kanjer en doorzetter was je toch.

Wat heb jij ons veel geleerd...

We gaan je ontzettend missen.

AGENDA

maandag 9 oktober:

donderdag 12 oktober:

Jaarvergadering OV/ MR

groepen 3 naar het Nijenhuis

Sponsor:

Gewoon Gezond Bij Miranda

- BGN-Gewichtsconsulent
- Leefstijladvies en begeleiding
- Preconceptiepleezorg
- Leefstijladvies bij zwangerschap
- Leefstijladvies na de bevalling



www.gewichtsconsulentmiranda.nl

Jaarvergadering met gastspreker

Aanstaande maandagavond 9 oktober staat de jaarvergadering van de Ouder Vereniging gepland. Alle ouders zijn om **19.15 uur** van harte welkom op school.

Na de toelichtingen op het jaarverslag door de OuderVereniging en MedezeggenschapsRaad zal een **gastspreker** komen vertellen over seksuele opvoeding.

Een boeiend, maar soms lastig onderdeel van de opvoeding, dus we hopen op een grote opkomst!

(Aanmelden is niet nodig)

In de bijlage treft u de agenda voor maandagavond en het jaarverslag 2016-2017 aan.

Voorstellen studenten



Sommigen van jullie hebben mij misschien al gezien, maar bij deze zal ik mijzelf toch nog even voorstellen. Ik ben Corien Nijhuis en derdejaars student van de Katholieke Pabo in Zwolle. Het komende jaar hoop ik veel te leren en leuke dingen te doen op de Polhaar. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 3b bij Thea Dheere en Leonie Blom. En het tweede half jaar is het de bedoeling dat ik stage ga lopen in groep 3a. Naast lesgeven vind ik het leuk om te sporten zoals hardlopen en hockey. Dit laatste doe ik zelfs in Dalfsen. Zelf woon ik in Ommen, speel ik af en toe piano en doe ik graag leuke dingen met familie en vrienden.

Ik heb erg veel zin in dit nieuwe schooljaar en hoop jullie op de Polhaar te zien!

Mijn naam is Lisette Klomp. Ik ben 21 jaar en woon in Ommen. Ik studeer aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Dit is voor mij het tweede jaar. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistente afgerond. Tijdens deze opleiding wist ik zeker dat ik zelf voor de klas wilde staan. Ik geniet ervan om met kinderen te werken en om ze nieuwe dingen te leren. Ik vind het daarnaast ook belangrijk dat alle kinderen het fijn hebben op school en dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Dit jaar mag ik in twee groepen stagelopen. Tot en met december mag ik stagelopen in groep 5 bij Ineke Flierhuis, Vera Hoek en Sabine Balster. Het tweede half jaar start ik bij de kleuters. Al vanaf de eerste dag voel ik me erg welkom op school. Ik heb er veel zin in dit jaar!



Ik zal me even voorstellen. Ik ben Ilse Nagel, 20 jaar. Woonachtig in Hoonhorst. Ik ben dit jaar begonnen aan het eerste jaar van de Katholieke Pabo in Zwolle. Sinds een paar weken loop ik stage bij de Polhaar. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 7 bij Charlotte Blom en Vera Hoek.

Gelijk de eerste dag kreeg ik een warm welkom en een goede indruk van de school. Ik ben heel blij dat ik hier mijn stage mag lopen. Ik hoop komend jaar veel te leren en zie het jaar met plezier tegemoet.

Kinderpostzegels

De kinderen van groep 7 en 8 hebben zijn ontzettend druk geweest met de verkoop van de Kinderpostzegels; onze complimenten! Bedankt voor jullie inzet jongens en meiden van groep 7&8! Als 'special agents' hebben jullie bijgedragen aan het helpen van 400.000 kinderen aan een goed thuis.

Dank aan de verkopers en kopers én tot volgend jaar ☺

Informatieavond groep 6 t/m 8

Bij deze willen wij u alvast van harte uitnodigen voor de infoavond van groep 6 t/m 8 op **maandag 16 oktober 2017**. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de groep van uw zoon/dochter. Na deze informatie vindt er een ouderbijeenkomst 'Online veiligheid' plaats: kinderen experimenteren en zoeken grenzen op; dat hoort bij hun leeftijd. Kinderen experimenteren ook op het internet. Tijdens deze bijeenkomst geeft een Halt-medewerker toelichting op experimenteergedrag en wanneer dit experimenteergedrag strafbaar wordt. Ook geeft de medewerker verschillende mogelijkheden hoe u hier als ouder/verzorger mee om kunt gaan.

Het doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek te gaan over de online veiligheid. Denk daarbij aan vragen als: 'Hoe ga ik in gesprek met mijn kind?' en 'Hoe houd ik toezicht?'.

Programma:

18.30 uur: inloop met koffie/thee

18.45 uur-19.20 uur: informatie in groep 6, 7 of 8

19.30 uur-20.30 uur: ouderbijeenkomst 'Online veiligheid' in de grote hal

20.30 uur: einde infoavond

Volgende week krijgt u een brief mee waarop u kunt aangeven of u wel of niet aanwezig zult zijn. Esther (groep 6), Vera en Charlotte (groep 7) en Emmy (groep 8) hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Voorlopig adviesgesprekken groep 8

De gesprekken in groep 8 met betrekking tot het voorlopig advies vinden plaats op:

Woensdag 1 november tussen 14.00 uur en 20.00 uur.

Donderdag 2 november tussen 16.00 uur en 20.00 uur.

Woensdag 8 november tussen 14.00 uur en 20.00 uur.

Op de informatieavond zullen er intekenlijsten hangen voor de gesprekken. Naast u als ouder(s) verwacht groep 8 leerkracht Emmy Warrink ook uw kind bij het gesprek.

Vechterweerd

Groep 7 heeft afgelopen maandag ontzettend genoten tijdens de struintocht in de Vechterweerd.

Wat was het een leuke, leerzame en heerlijke middag zo lekker in de natuur.

De kinderen hebben kennis gemaakt met een ontdekkingstocht zonder ogen ;-), bodem boren, bloemen, plantenspeurtocht, de Galloways (en natuurlijk ook de Galloway-poep). Daarnaast waren er nog veel meer opdrachten die uitgevoerd konden worden. Dank aan de hulpouders; mede door jullie inzet werd deze middag een succes!

